

CIHAT ÇETİNKAYA

Çevresine yaydığı pozitif enerjisi, farklı tarzıyla maliyeci ve ekonomist Cihat Çetinkaya'yla; özel hayatı, Türkiye'nin ekonomik durumu ve gelecekle ilgili projeleri hakkında gerçekleştirdiğimiz bu sohbet için; teşekkür eder ayrıca babalar gününü de kutlansz...

Problemlerine çözüm arayan insanlara yardımcı olmak aslında benim ismimde saklı; Cevaplar&Çözümler. İşte Cihat Çetinkaya.

•Cihat Çetinkaya kimdir? Bize kendinizden bahsedebilir misiniz?

1956 yılında babamın görev yaptığı dönemde bulunduğumuz Erzurum'da dünyaya geldim. Kökenini Ankara kabul etmiş iyi bir Ankaralıyım. İlk, orta, lise ve üniversite eğitimimi Ankara'da yaptım. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye bölümü mezunuyum. Daha sonra bürokrasi hayatımın başlangıç noktası olan Maliye Bakanlığı Bakanlar Yeminli Murakıp Muavinliği görevine, takiben Maliye Müfettiş Müşavirliği görevine başladım. 1986 yılında Maliye Bakanlığı tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne Vanderbilt Üniversitesi'nde master yapmak üzere gönderildim. Döndükten sonra, 1994 yılına kadar Maliye Başmüfettişliği yaptım. 1994-1995 yılları arasında DMO Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalıştıktan sonra 17 Temmuz 1995 yılında kendi isteğimle bürokrasi hayatıma son verdim ve Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmaya başladım. Bu dönemde TAI Denetleme Kurulunda görev aldım ve aynı zamanda ortaklık olarak kurduğum 'C&Ç Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi' ile yine 'C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı Anonim Şirketi'nin Genel Müdürlüklerini sürdürmekteyim.

Bir Ankaralı olarak ve Ankara sevdalısı olarak yaşamak hayatımın ayrılmaz bir parçası olmuştur. 2000'li yılların başında Maliye Bakanlığı'na ait Maliye Gençlik Spor Kulübü Başkanlığı yapmaya başladım ve üç yıl bu görevi sürdürdüm. Bu dönemde Maliye Spor Kulübü özellikle voleybolda büyük başarılar göstererek, erkekler birinci lige çıkmıştır. Bugün halen ligde 'Maliye Milli Piyango Spor Kulübü' adıyla Türk Sporuna hizmet etmektedir.

'Gençlerin kahve köşelerinde zaman geçirmemeleri ve spor yapmaları arzusu, gençlik yıllarında bizlere tanınmamış şansları yetenekli çocuklarımıza sunma adına spor kulübü yöneticiliği kabul ettim ve maddi ya da manevi boyutta hiçbir fedakarlıktan kaçınmadım.'

2006 yılında Maliye Spor Kulübünün kapatılmasını hoş görmediğim için kulübün basketbol branşının devamı amacıyla Başkent Gençlik Spor Kulübü'nü kurdum ve başkanlığını yaptığım bu kulübü ve sporcularını bölgesel ligde iki dönem destekledim.



•Birazda ailenizi tanıyabilir miyiz?

1980 yılında; 1975 yılında öğrenci iken Fakültede İşletme Bölümünde okuyan ve tanıştığım Gökçen hanımla hayatımı 1980 yılında birleştirdim. 1982 yılında ilk kızımız Neslihan, 1986 yılında da ikinci kızımız Yasemin aileye katıldı. Neslihan 2005 yılında SBF Maliye bölümünü bitirmiş olup, halen C&Ç Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi'nde SMMM ve Denetçi unvanıyla çalışmakta. Yasemin 2009 yılında Bilkent Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünü bitirdi ve gelecekle ilgili planlar yapıyor.

•Cihat bey Yeminli Mali Müşavirlik bürounuzun çok ilginç bir logosu var. İsim ve soyisminizin baş harflerinin yanısıra C&Ç 'nin açılımını ve nasıl oluştuğunu bizlere anlatır mısınız?

Şirketin kuruluşu 1997 yılına rastlar ve 'C&Ç' Şirket kuruluşunda Cihat ÇETİNKAYA'yı simgelemek üzere bir espri ile oluşturulmuştur. Zaman içerisindeki gelişim ve şirketin büyüme ivmesi daha belirgin ve hafızalarda kalacak bir isim arayışına bizi itti. Bu dönemde şirketin küçük ortağı bir gün şirket logosuna ve ismine çok yakışacağını düşünerek 'CEVAPLAR' ve 'ÇÖZÜMLER' ismini kullanma teklifini getirdiğinde bunun çok hoş olacağını değerlendirerek tanıtımlarda kullanılmasına karar verildi. Esasen şirket logosundaki iç içe harflerini çizen bizzat benim ve bu çok eskiye dayanır. Bürokraside çalıştığım yıllarda bu logoyu kendi simgem haline getirdim. Bu logoyu kravat içmelerinde, gömlek manşetlerinde ve evrak çantalarında kullanmaya başladım.

Bence başarı; çalışmak, üretmek ve paylaşmaktan geçiyor. Ekip çalışması, sadakat ve ciddiyet içerisinde yapıldığında, başarı da kendiliğinden geliyor.

•Yoğun tempolu iş hayatınıza rağmen her ay ekonometri dergisinde yazıyorsunuz. Ayrıca ekonomi ve vergi üzerine yayınlanmış kitap ve makaleleriniz bulunmaktadır. Ayırt etmek çok zor olsa da. Sizin için en özel makaleniz hangisidir?

"Yazmak, bence Türkiye'de kamu sektöründe, özel sektörde veya üniversitelerde belli bir bilgi birikimine ulaşmış her aydın vazifesi olmalıdır." Bürokraside geçen hizmet yıllarımda mesleki alışkanlıkla gelişen raporlama tekniklerini bırakmak veya unutmak mümkün değil. Maliye Müfettişi iken yazdığım 'Memur Suçları' isimli kitabın çok özel bir yeri var. Ayrıca master tezim olan ' Fakirlik ve Ekonomik Tahlili' yine özel bir yer tutuyor. Memuriyetten sonra ekonomiyi yakından takip etmek ve olaylarla yakından ilgilenmenin bir sonucu olarak insan kendisini yazı hayatının içerisinde buluyor. Önceleri gazetelere makaleler yazarken bir süre sonra haftalık 'Ekonomik ve Siyasi Bülten' gazetesinde kendimi köşe yazarı olarak buldum. Değerli dostum Prof. Dr. Şükrü KIZILO'Tan devir aldığım 'Verginin Dünyası' köşesinde iki yıl süreyle makaleler yazdım.

2007 yılından sonra özellikle düzenli şekilde ekonomik makaleler yayınlayan 'Ekonometri' dergisinin yayın ekibine girdim ve yazmaya devam ediyorum. Bu süreçte, ayrıca kapanıncaya kadar ATA TV'de 'Cihat ÇETİNKAYA ile Cevaplar ve Çözümler' isimli haftalık ekonomi programlarını yaklaşık iki yıl süreyle devam ettirdim.

Yazılan her makalenin ayrı bir içeriği ve önemi var. Bu nedenle birini diğerinden ayırmak çok güç. Eğer hangisi özel dersiniz; Mortgage Krizinin patladığı dönemde kaleme aldığım 'Marx haklı mı çıkacak? Kapitalizmin sonu mu geldi?' başlığını taşıyan makale çok özel bir yere sahiptir. Bu makalede kapitalizmin çökmeyeceğini, çünkü kendi içerisinde yeni çözümler üreteceği gerçeğini vurgulamıştım ve zaman beni haklı çıkarırdı. Esasen bundan önce yazmış olduğum, 'Dünyanın Ekonomik Yapısının Gidişatı' ile ilgili değerlendirmelerin yer aldığı 'Olasılıksızlık' isimli makalem de çok beğenirim.

'Ekonometri dergisinin düzenlediği 'Yılın Enleri' seçiminde' 2008 yılının En İyi Ekonomisti' seçilmemde bu iki makalenin önemi büyüktür.

•Cihat Çetinkaya'nın gözünden Türkiye'nin ekonomisi nereye gidiyor? Daha kötüye gitmemesi için yapılması gerekenler nelerdir? Yani kısaca ne gibi önlemler alınmalıdır?

Bir maliyeci ve ekonomist olarak; öncelikle ihracata dayalı üretim modelinden Türkiye vazgeçmemelidir. Bunu yaparken ithalata dayalı kalkınma modeli maalesef Türkiye'ye zarar vermektedir ve dışa bağımlılığı artırır-

maktan başka bir anlamı yoktur. Türkiye ihracat paketini bir tarım ülkesi olması mantığıyla çeşitlendirmek ve uzun yıllar ihmal ettiği tarım kesimini her türlü teşvikle, kamu harcamaları ile desteklemek zorundadır. Özellikle değişen ve gelişen uluslararası ticaretle ve ilişkilerde Çin ve Rusya ülkemiz için önemli pazarlar olacaktır. Bu noktada belirtmek isterim ki; işsizlikle mücadeleyi birinci sıraya koyarak hareket etmek ve bankacılık sistemi ile finans sektörünü sanayici, iş adamı, esnaf ve sanatkarların üretme ve girişimcilik ruhunun hizmetine sunmak yönündeki politikalar Türkiye'nin önünü açacaktır. Tüm bunlar yapılırken yoksulluk ve yolsuzlukla mücadelenin ana hedef olarak belirlenmesi de büyük önem taşımaktadır. Kısır ve yetersiz IMF politikalarının sonuç vermeyeceğini tüm siyasetler ve özellikle ekonomistler anlamalıdır.



•Önümüzdeki 5 yıl için Türkiye'nin ekonomik durumunu değerlendirebilir misiniz?Peki, politik durumunu?

Önümüzdeki beş yılda ekonomik açıdan sonuç alınabilmesi için özellikle Avrupa Birliği meselesinin çözülmesinin büyük önem taşıyacağını düşünüyorum.

Bu noktada 2011 seçimleri Türkiye için çok büyük bir öneme sahiptir. Bu seçimler; Türkiye'nin kabuk değiştirebilmesi, siyasi kadrolarının değişmesinin zorunlu hale getirecek ve Cumhuriyet tarihinin en önemli kilometre taşlarından biri olmaya adaydır. Ayrıca Avrupa Birliği'nin yanı sıra farklı açılımları ve yaklaşımları ortaya koyabilecek kadrolar Türkiye'nin politik geleceğini tayin edecektir.



•**Cihat bey giyiminizde rozet takmamanız dikkatimizi çekti. Bunun size özel bir nedeni varmı ?**

Genelde takım elbise kravat giyim önceliğimdir. Bu arada manşetsiz gömlek giymem. Bütün takım elbiselerimin gömlekleri manşetsiz olmaz. Spor giyimde ise canlı renkli t-shirtler ve spor gömlekler tercih edilir.

Gençlik yıllarımda izcilik yaptım, izci lideri olarak kamplarda bulundum, Türk Kuşunda Paraşütçülük eğitimi aldım ve "B" tipi Paraşütçü Brovesine sahibim. Amatör olarak voleybol oynadım. Yirmi yıldır rozet takmıyorum. Siyasal Bilgiler Fakültesi Rozeti, Vanderbilt Üniversitesi Rozeti, Fenerbahçe Rozeti, İzcilik Rozeti, Dernek Rozetleri, Parti Rozeti hangisini takayım ki. Birisini taksam diğeri küsecek. Benim için en kıymetli rozet Maliye Müfettişliği Kimliği. Bu benim hayata bakışım ve yaşam tarzım anlamına geliyor. Bu nedenle değişen zamana uyuyor fakat değişmeyen ilkelerime sadık kalarak yaşıyorum. Maliye Müfettişliğinin kazandırdığı kimlik ve kişiliği rozet gibi yakamda taşıyorum ve inşallah hayatım boyunca da taşıyacağım. Yaşam tarzımda buna uygun sürüp gidiyor. Bunun anlamı, hayata yüzeysel değil derinliğine ve dikkatle bakmak. Buda insanı daha titiz, disiplinli ve detaycı yapıyor. Bence başarıda burada yatıyor.

Aslında vazgeçilemeyen alışkanlıklar zaman içerisinde sizinle bütünleşiyor. Kırkiki yıldır aynı berbere traş olurum ve hemen hemen üç veya dört haftada bir berberim gitmemi bekler. Eğer parfüm olarak Calvin Klein kullanıyorsanız artık değiştiremiyorsunuz.

Giyimde marka takıntım olmamıştır. Yakıştığını düşündüğüm, sitilime uyan her şeyi rahatlıkla alıp kullanma alışkanlığım vardır. Bu arada kötü ve kalitesiz malı alacak kadar zengin değilim.

“

“Hayatta ciddiyet ile samimiyeti, neşe ile hüznü iyi ayırmak ve tüm insanlara elimden geldiğince yardımcı olmak benim hayat tarzım diyebilirim. Bir de yaşım ne olursa olsun içimdeki çocuğu hep yaşıyorum. Bu nedenle pozitif bir insanım.”

”

•Türkiye'nin ekonomik durumu zaten ortada. Peki dünya sizce iyiye gidiyor mu?

Türkiye'yi Dünyadan ya da dünyadaki ekonomik krizden ayrı düşünmek mümkün değildir. Dünya ekonomilerinin bundan sonraki ortak sorunu; gıda üretiminin artırılması, çevre kirliliğinin en azından durdurulması, dünya nüfus artışının kontrol altına alınması gibi sorunlara çözüm üretmek olacaktır. 'Dünyanın iyiye gidip gitmeyeceğini ekonomik değerlere bakmadan söylemek kehanetten öteye gitmez.'

•Türkiye'de ve dünya'da en beğendiğiniz politikacı kimdir ?

Başta büyük önder Mustafa Kemal ATATÜRK'ün üstün dehasına ve devlet adamlığına yaklaşacak bir liderin maalesef halen olmadığını söyleyerek cevaplamak isterim. 55 yaşından sonra politikaya giren ve başanlı olan Turgut ÖZAL'ı beğendiğimi söylemekte bir sakınca görmüyorum. Ayrıca Sayın Süleyman DEMİREL'in 60'lı yıllardan başlayarak Cumhurbaşkanlığı dönemi de dahil uzun süreçte çok önemli hizmetleri gerçekleştirdiğini de göz ardı edemeyiz. Liderlerin her ülkenin koşullarına göre çıktığını düşünürsek; A.B.D Başkanı OBAMA'nın iyi bir siyasi lider örneği gösterdiği kanaatindeyim. 'Türkiye'de 21.yy'da gerçek siyasi liderini muhakkak çıkacaktır.'

•Cihat Çetinkaya'nın gelecekte yapmayı arzu ettiği en büyük projesi nedir?

Türk insanına ve ülkeye hizmet etmek benim için ideallerin en önemli si bu nedenle şu veya bu proje demek mümkün değil. Ülkemizdeki yolsuzluğa ve yoksulluğa karşı üretilecek her projenin içinde olmak isterim. 2.5 milyon kamu çalışanı ile işçisini, tüm emeklileri daha çağdaş yaşam standartlarına taşımak en önemli hayalim. Ayrıca gençliğin her alanda iyi yetişmesi ve ülkemize hizmet etmesi için hazırlanacak her projenin de takipçisi ve destekçisi olmak isterim. Bunun içerisinde sporun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ya da uluslararası müsabakalarda ülkeyi temsil etmekte bulunmaktan bahsediyorum. Şahsi projem ise; imkanım olduğunda ortaöğretim seviyesinde bir okul inşa ettirip Türk Milli Eğitimine başlamak istiyorum.

•Sizi tanıyan herkesin size üstad diye hitap ediyor. Niçin üstad desek?

"Üstad" ifadesi, bizim meslekte bilgi birikimi saygı ve sevginin bir tezahürü olarak kullanılan bir tabirdir. "Üstad" olarak nitelene ve hitap edilme, bürokrasi de geçen yıllarla birlikte 32 yıllık mesleki tecrübe ve birikimlerin sonucudur. Ayrıca bizde kıdemli meslektaşlarımıza ve ağabeylerimize 'Üstad' ya da 'Üstadım' diye hitap ederek yetiştik. Meslektaşlar arasında çokça kullandığımız bu ifade ve hitap tarzını bir web sitesine koymak benim şahsi fikrimdi. 'www.ustadim.com' böyle doğdu. Ayrıca çokta tuttu Cevaplar & Çözümler de olduğu gibi.

•Cihat Çetinkaya'nın çok yönlü bir kişiliği olduğunu bizler biliyoruz. Birazda okuyucularımıza hobilerinizden bahsedebilir misiniz?

Aile içinde tavlama, okey ve amerikano oynamak en büyük keyfimiz. Ayrıca; folk dansları dahil dans etmek, sık giyinmek, kravat takmak, yazı yazmak, spor müsabakalarını izlemek en önemli zevklerim. Olanaklar dahilinde ata binmek, tenis oynamak ve yüzmek hobilerim arasında. Ama en özel 3 hobim; eşim ve çocuklarımla vakit geçirmek; otomobiller ve teknolojileriyle ilgilenmek; şapka, mendil ve kravatlarımdır. Diğer bir önemli hobimde Atatürk Resimleri biriktirmektir. Bir özelliğimde okumadığım bir kitabı kütüphaneme koymamaktır.

•Sporla çok ilgili olduğunuza göre birde tuttuğunuz takımı öğrenek?

Kendimi bildim bileli Fenerbahçeliyim ve Türkiye'de Fenerbahçe'nin gerçek bir Spor Kulübü olduğuna inanıyorum. Ama bu sadece futbol değil; bayanlarda ve erkeklerde basketbol, voleybol, yüzme, atletizm, boks, kürek gibi sporların tamamı demek. Benim için sarı lacivertli renkler bu anlama geliyor. Yani amatör ve profesyonel ayrımı yapılmadan rekabet etmek ve Türk gençliğine hizmet etmek anlamına geliyor.

•Cihat Çetinkaya 1 gününü nasıl geçirir?

Sabah erken kalkar ve sporumu yaparım. Aileyle yapılan kahvaltıyla beraber günlük gazeteleri okur ve en az bir sudoku çözmeden evden ayrılmam. İş yerinde bir genel müdür olarak iş yerinin sevk ve idaresiyle ilgilenir, ikindi yemeğimi de dostlarımla birlikte yemeğe gayret ederim. Akşamlarım ise; aile yada yakın dostlarla birlikte geçer. Televizyonda dizi ve sinemaları, akşam yürüyüşleri, kitap okumak ve makale yazmak ya da evin bahçesinde köpeğimle ilgilenmek gibi günün yorgunluğunu atacak sakin bir yaşam sürerim. Hayatımda sigara içmediğim için sigara kokusundan nefret ederim. Alkol alır mısınız? diye sorarsanız, Dost meclislerinde kıvamı bozmayacak kadar, olur cevabım. Mümkün olduğunca da saat 24.00 den önce uykuya çekilmeyi ve ertesi güne dinç başlamayı severim.

•Genellikle ne tür giyimden hoşlanırsınız? Mesela marka tercihiniz var mı? Ayrıca şapkanız takım elbiseyle de spor kıyafetlerde de kullandığınız ve size çok yakışan bir aksesuarınız. Şapkaya ilginiz nasıl başladı?

Takım elbise, kravat ve özellikle manşetli gömlekler vazgeçilmezimdir. Spor giyimde ise; canlı renklerde t-shirtler ve spor gömlekler tercihimdir. Marka takıntım yoktur, stilime uyan her şeyi alabilirim. Şapka alışkanlığım; salon sporlarını izlerken ışıklardan gözlerimi korumak adına başladı. Ayrıca büyük önder Atatürk'ün, cumhuriyetin ilk yıllarında şapkayı aksesuar olarak kullanması ve ona çok yakışması beni etkilemiştir. Şapkayı bir aksesuar olarak kabul ettiğimden gerek spor camiasında, gerekse iş dünyasında 'şapkalı adam' olarak tanınmaktayım. Sadece kovboy şapkası değil, her türlü şapkayı, kasketi, spor ya da hasır şapkayı rahatlıkla giyerim. Önemli olan insanın kendisine yakışanı bulması veya yakıştırması

•Peki Cihat bey son olarak Ankara'da yaşayan bir başkentli olarak sizce ankarada yapmaktan keyif aldığınız ya da eksikliğini hissettiğiniz şeyler nelerdir?

Atatürk Bulvarında, Kızılayda, Tunali Hilmi Caddesinde veya 7.Caddede yürümek büyük zevk. Çocukluğumuzun Ankarası maalesef yok artık. Top oynadığımız sokaklar ve çayırda kalmadı. Üzüm yiyip badem topladığımız bağlarda kalmadı. Zaman buldukça Ankaralı dostlarla, okul arkadaşları ve aileleriyle görüşmeyi çok önemserim. Ankara Çevresindeki göl ve göletlerde zaman geçirmek de bir ayrıcalık bizim için. Ayrıca Ankara oldukça düzenli gelir bana.

Ankara'nın daha fazla park, bahçe ve otoparka ihtiyacı var. Ayrıca metro çok geç kalmış durumda. Birde hemen hemen batedaki her başkentte olan su kanalı sistemi olmaması büyük eksiklik.

Röportaj: Meltem Çelik

C&Ç Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti
Büklüm sokak No:22/6-7-8
Tel: + 90.312.419 92 68-69-70-71
www.ustadim.com
info@ustadim.com

